

Taizé-avond

17/12

Waar?

Sint-Jozefkerk
Tereken 3, Sint-Niklaas

Wanneer?

Start om 20u, inzingen vanaf 19u30
Aansluitend ontmoeting met glühwein/chocomelk

Meezingen of muzikaal begeleiden?

Helpende handen zijn zeker welkom!
Neem contact op voor liedkeuze en bladmuziek

Meer info

✉ cafaith@sintjozeftereken.be

📘 <https://fb.me/CafaithTereken>



2e zondag advent jaar C
5 december 2021



*De weg naar vrede
leidt langs gerechtigheid*

Lied

Om-dat Hij niet ver wou zijn, is de Heer ge - ko - men.
Mid-den in wat men-sen zijn, heeft Hij wil-len wo-nen.
Refrein
Mid-den on-der u, staat Hij die gij niet kent.
Mid-den on-der u, staat Hij die gij niet kent.

*God van God en licht van licht,
aller dingen hoeder,
heeft een menselijk gezicht,
aller mensenbroeder.*

Welkom

Moment met de kinderen

en de 2 kaarsen worden aangestoken



Gebet om nabijheid

Heer, natuurlijk zijn we op zoek
naar het nieuwe Jeruzalem,
de stad van vrede en vreugde,
de stad van rechtvaardigheid voor ieder.
Soms zitten we echter onszelf in de weg,
we denken het beter te weten of zijn bang.
Kom ons nabij, Heer,
doe uw licht schijnen
op ons pad, dat we rechte wegen gaan,
helder en ondubbelzinnig.
Wij vragen het U, door Jezus uw Zoon
en onze Broeder. Amen.

ADVENT 2021

- * **Adventskalenders** van Welzijnszorg: mee te nemen aan € 2,5
- * **Affiches** om voor je raam te hangen.
- * **Kerstcadeautje** voor mensen van Welzijnsschakel
- * **Folder voor kinderen**: neem zeker mee!
- * **Zondag 12 december: derde Adventszondag**
 - Gezinsviering met vormelingen
 - Omhaling tvv Welzijnszorg
 - Helaas géén soep op de stoep (in de kerk).
- * **Zondag 19 december: vierde adventszondag**
Gezinsviering met eerste communicanten van de Heilige-Hartschool, de Watertoren, de Ark, de Don Boscoshool en de Broederscholen
- * **Vrijdag 24 december: 24u00**
Midernachtmis
- * **Zaterdag 25 december: 10u30**
Kerstviering met Mozaïek
- * **Zondag 26 december: 10u30**



Een zinvolle tijd toegewenst!

Lied

1. Voorzang 2. Allen

Uw woord is een lamp voor mijn
voet en een licht op mijn pad.

Voorzang
Uw woord is een lamp, Uw woord is een licht.

Allen
Uw woord is een lamp voor mijn
voet en een licht op mijn pad.

Gebed

Onnoembare en nabije God,
vol verwachting hunkeren we naar uw komst.
In een kwetsbaar en hulpeloos kind
komt Gij tot ons.
Open onze ogen om de weg te zien
naar uw Rijk van goedheid.
Open ons hart om de hindernissen
weg te werken. Gij die met ons meegaat,
vandaag en alle dagen. Amen.

Inleiding op de lezing

In de lezingen gaat het over onze samenleving:
kromme wegen recht maken, kiezen voor
rechtvaardigheid, het pad vrijmaken naar een
vredevolle wereld voor iedereen. We worden
uitgenodigd om ieder tot zijn recht te laten komen.

Eerste lezing Baruch 5, 1-9

Orgel

Evangelië Lucas 3, 1-6

Jezus, ik denk aan jou,
Jezus, ik spreek met jou,
Jezus ik hou van jou.

Homilie

Voorbeden

Vanwege het komende feest
van de menswording bidden wij:

Om mededogen,
om mensen met een warm hart
die ons zeggen waar het op staat.

Dat ko - me, he - den o - ver ons,
de Geest van Je - zus Mes - si - as.



Slotgebed

Goede God,
op weg naar Kerstmis
willen wij ons voorbereiden
op de komst van Jezus.
Het kleine kindje in de kribbe
vraagt van ons een nieuw begin.
Help ons te zien dat Gij ons hart richt
op wat Gij wilt
zodat we samen werken aan een wereld
waarin het goed leven is voor iedereen. Amen.

Lied

Kom, zing een vrede-lied en leer het aan je broe - ders.
Ja, zing een vrede-lied, zoek in el-kaar het goe - de.
Jaag nijd en grief uit de we - reld,
Reik nu de hand aan el - kan - der,
o - pen je hart voor ie - de - feen. Sluit vriend - schap
en wijd een war - me vreug - de - zang aan al je
voor het le - ven, strooi wat lief - de om je heen.
me - de - men - sen die de vre - de wen - sen

Mededelingen

Zending en zegen



Communie

Om in stilte te lezen Kris Buckinx mei 2021

Je hebt van die hindernissen
die aangeboren zijn, die vervelend zijn
en het soms moeilijk maken in 't leven.
Je kan er waarschijnlijk niet zo heel veel aan doen.
Er mee leren leven, dat zeggen ze.
Er vrede mee hebben, aan 't eind.
Er zijn er andere die je jezelf aan doet.
'De beste willen zijn' bijvoorbeeld; 'perfect willen zijn',
niet genoeg in eigen kunnen geloven,
bang zijn kortom.

Ook voor jezelf kan je barmhartig zijn.
En dan zijn er nog de hindernissen
die we mekaar aandoen:

het gras voor mekaars voeten maaien,
iemand de zwartepiet toespelen,
een ander met de brokken laten zitten,
een kwaad daglicht laten schijnen,
het laken naar je toetrekken
en een ander in de kou zetten.



Hindernissen dus, heuveltjes ...
en soms onoverbrugbare bergen.
Mensen zien er tegen op.
Het leven wordt een last, te zwaar om dragen.
Leeft ook in jou een droom,
dat het mogelijk moet zijn,
ook zonder hindernissen,
de weg door 't leven voort te gaan?
Dat mensen, -alle mensen-, bestemd zijn
tot een rijk en zinvol leven,
verschillend, maar toch even waardevol?
Ook jouw droom?

Laat ons dan de meeste hindernissen slopen,
zelfs als dat ten koste gaat van eigen privileges.
Laat ons hen die in de put zitten
of voor een hoge berg staan,
zacht en fijngevoelig,
maar ook onvoorwaardelijk steunen.
Als heuvels langzaam zullen slinken
en bochtige wegen rechter zullen gaan,
zal je aan het eind een horizon zien rijzen, een licht
en in dat licht een droom, Gods droom.
En, geloof me, zijn droom lijkt op de jouwe.



Om profetenmoed,
om mensen die hun nek uitsteken
voor recht en gerechtigheid.

Dat kome, ...

Om erkenning.
Dat we gehoord en gezien worden
in wat we ten diepste nodig hebben.

Dat kome, ...

Om openheid en ontvankelijkheid.
Dat we ons kunnen laten verrassen
door wat het leven voor ons in petto heeft.

Dat kome, ...

Om bekering.
Dat we ons gereed maken voor een nieuwe
geboorte van genade en waarheid.

Dat kome, ...

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Hem die heet
'Ik zal er zijn voor u'
Hij is de kern, de bron van ons geloof.
Op Hem wil ik mijn leven afstemmen
en zijn naam maken
tot de rode draad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus, het levende verzet
tegen iedere uitsluiting.
In Hem heeft onze God
handen en voeten gekregen,
is zijn naam werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat hij niet voor niets geleefd heeft
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat hij elke dag opnieuw verrijst in mensen
die ook vandaag zijn boodschap belichamen.

Ik geloof in zijn Geest
die ook vandaag mensen bezielt en aanzet
om zijn manier van leven tot de hunne te maken
en zijn weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede
altijd weer ten bate van de minsten.
Ik geloof in Hem die heet: 'Ik zal er zijn voor u',
en ik weet: Hij is te doen.

Offerande

Gebed over de gaven

Onnoembare en nabije God,
Gij kent ons hart:
als het donker is, zoeken wij naar licht,
als het koud is, zoeken wij naar warmte.

Neem de gaven die wij U aanbieden,
wees brood en wijn voor ons,
bron van kracht
om de toekomst hoopvol tegemoet te treden,
vandaag en alle dagen. Amen

Bidden bij brood en wijn van leven

De Heer zal bij u zijn. **De Heer zal u bewaren.**
Verheft uw hart. **Wij zijn met ons hart bij de Heer.**
Brenge wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

We danken U, God,
om uw wonderlijke geschiedenis met mensen.
Gij zijt het, die de ziel in de schepping
hebt gelegd zodat haar schoonheid
van U kan spreken.
**Gij zijt het die profeten kracht hebt gegeven
om van U te getuigen.**

Gij zijt het
die Johannes de Doper hebt ingegeven
de weg naar uw Zoon te bereiden
door bekering en daden van gerechtigheid.

**Gij zijt het, die uw Zoon,
Jezus van Nazareth,
ons bestaan hebt laten delen
zodat mensen tot op vandaag, ervaren
dat Gij één en al liefde zijt.**

Daarom danken en loven we U:

1. Voorzang 2. Allen



Uw woord is een lamp voor mijn
voet en een licht op mijn pad.

Voorzang



Uw woord is een lamp, Uw woord is een licht.

Allen



Uw woord is een lamp voor mijn
voet en een licht op mijn pad.

Jezus ging zijn weg.
Soms een stem die roept in de woestijn,
soms bekleed met warme woorden.
Oneffen paden maakte Hij recht,
zodat de lammen
weer konden lopen.
en de weg naar U,
weer vonden.



**Zend de adem van uw Geest, God,
over dit brood en deze wijn
om met Jezus dit Laatste Avondmaal
te vieren.**

Hij bracht heil en bevrijding
ook de avond voor zijn lijden en dood (...)

Verkondiging wij het mysterie van ons geloof:
Uw woord is een lamp voor mijn voet ...

**Roep ons op, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt.
Dat wij een steun zijn voor hen
die dit nodig hebben
Dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar dragen.**

Dat we mensen van gemeenschap zijn
met een warm hart voor allen
die ons tot hier hebben geleid,
die met ons meegaan in geloof, hoop en liefde
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.
We gedenken hen (...).

Laat hen verder leven in uw Liefde. Amen

Onze Vader



On-ze Va-der, in de he-mel, maak al-les nieuw.
Geef uw brood in on-ze da-gen, maak al-les nieuw.

Geef uw naamaan de-ze we-reld, maak al-les nieuw.
En ver-geef ons on-zeschul-den, maak al-les nieuw.

Breng uw ko-nink-rijk tot le-ven, maak al-les nieuw.
Laat ook ons el-kaar ver-ge-ven, maak al-les nieuw.

Wees de he-mel, wees de aar-de, maak al-les nieuw.
God, ver-los ons van het kwa-de, maak al-les nieuw.

Gebed om vrede

Wij lopen vooruit op wat nog niet is,
wij spelen in op uw toekomst, Heer.
Langzaam en moeizaam,
in hoop en vrees,
werken wij uw belofte uit,
bouwen wij aan een stad van vrede,
de nieuwe schepping
waar Gij ons licht zijt, alles in allen. Amen.